

Verslag winterwandeling / gezellig samenzijn op vrijdag 29 december 2017

Het is rond 13.30 uur als de eerste gasten arriveren op het sportpark, niet in een winterzonnetje maar onder de paraplu !! Geen goed begin dus !!



De deelnemers worden ontvangen met koffie / thee. Dit werd gecompleteerd door de heerlijke zelfgebakken wafels van Gijs van der Leeden.

Winterwandeling.

Ondanks het slechte weer werd rond 14.40 uur toch besloten om gewapend met paraplu een ingekorte wandeling te houden over de verharde weg.





Na enige tijd arriveerden wij bij de eerste stop: gelukplek 12 van de gemeente Roerdalen, de Fatima Kapel aan de Wijngaardstraat in Herkenbosch.

Hier konden de deelnemers even schuilen (wat een geluk!) en kon Huub Claessen, als gids, nog over iets kwijt over deze kapel en

zijn voorgenomen wandelplannen. Helaas konden deze plannen niet helemaal worden uitgevoerd.

Bij het keerpunt hebben wij een afzwaai gemaakt naar de IJzeren Rijn, waarbij wij toch nog even de flanken van het Nationaal Park de Meinweg hebben kunnen zien.



Helaas moesten we, gelet op het weer, te snel weer terugkeren. Het was toch nog conform de planning toen we rond 16.10 uur terug waren in de kantine.

Alternatief programma.

Gelet op het geringe aantal 'thuisblijvers' van de wandeling heeft Mia Triepels haar quizvragen niet uit de tas hoeven te halen en wordt dit bewaard voor een latere activiteit.

Gezellig samenzijn.

Na terugkeer in de kantine werden de gasten in de gelegenheid gesteld om met een drankje weer op adem te komen. Jong en oud vermaken zich best!



Daarna wist Mart Triepels, met zijn trekzak, de deelnemers daadwerkelijk aan het 'sjoenkelen' te krijgen.



Lars en Emma luisterden ook vol aandacht



En bijna ongemerkt kwam rond 16.30 uur catering van Vlodrop uit Herkenbosch binnen met de versterking voor de inwendige mens.

Vanuit de keuken kon een lekker kop rundvleessoep worden afgehaald, met daarna een voortreffelijk 'winterbuffet', bestaande uit diverse stampotten, zuurvlees, rookworst en spek.



Het buffet bleek in goede aarde te vallen; lekker en genoeg !!

Met dank aan de mensen in de kantine die, dank zij hun industriële vaatwasser in een vloek en een zucht kopjes, borden en bestek weer toonbaar maakten.

Afsluiting.

Het is rond 18.15 uur als Peter Berben, als voorzitter, het woord neemt om te evalueren.

- Wij kunnen terug zien op geslaagde activiteiten in het kader van het 90-jarig bestaan.

Een minpuntje was wel de geringe deelname van oud-leden en vooral de afwezigheid van voetbalclubs uit de regio. Een punt van aandacht bij komende contacten met deze verenigingen.

Als tussenpersoon, voor wat betreft de trainingspakken, wordt Hans Janssens door de voorzitter toegesproken en ontvangt een fles wijn voor zijn inzet. En de belofte om enige verdere medewerking bij het verwerven van aanvullende spullen !!



- Dankwoorden van de voorzitter zijn er voor fotografe Jill Hodzelmans, André en Mathilde (bardienst), Jan en Willy (hand- en spandiensten), Maria en Wilma (receptieboek), Marianne (verkoop penningen), Jeroen en Marie-José (hand- en spandiensten) , Mart (ontvangst), Ger (jubileumboek), Huub (jubileum-secretaris). Dit alles vergezeld van een fles wijn dan wel chocolade.
- De voorzitter haalt aan dat het nog maar 8 jaar te gaan is om alweer te komen tot de samenstelling van de organisatie voor het eeuwfeest van onze vereniging.
- Met name door de komst van diverse nieuwe jonge leden, aldus Peter, ziet hij dit met vertrouwen tegemoet.



Daarna is het de tijd voor de leden van de trainingsgroep om de trainingspakken te passen en samen op de foto te gaan.



Het is rond 18.30 uur als de eerste deelnemers huiswaarts keren; de schrijver dezes is het niet bekend wie ze als laatste de kantine uit hebben moeten sleuren!!